



VOORLEZEN

Banaan

Wacht!

Nog één ding spelen.
Ik ga de banaan verdelen.
Weet je wat ik wil?
Ik de banaan en jij de schil.

Banaan is een prachtig prentenboek op rijm over een jongetje dat liever speelt dan eet. Zijn vader en moeder proberen hem over te halen tot het eten van een banaan. Maar of het lukt... Op [Bereslim](#) vind je het verhaal in het Nederlands en in het Arabisch!

- 
- Een banaan moet je eerst pellen voordat je het op kan eten. Hoe heet dat bij appels? En bij mandarijnen? Kun je dat al zelf? Maak samen met je papa of mama maar eens een heerlijke fruitsalade. Smakelijk eten!
 - Het jongetje in het verhaal heeft veel fantasie. De banaan wordt een dak, een kroon én een telefoon. Ook in wolken kun je allerlei vormen ontdekken. Ga op een mooie dag maar eens samen op het gras liggen en bekijk de wolken. Waar lijken ze op? Geen wolkje in de lucht? Maak een grote druppel waterverf op een blad papier. Blaas door een rietje zodat de druppel in andere vormen verandert. Wat zien jullie hierin?
 - Bouwen met blokken is superleuk. Je bouwwerk met een grote BOEM op de grond laten vallen is nog veel leuker! Zing tijdens het bouwen en omgooien [dit](#) liedje.



PRATEN

- Op de site van Bereslim staat, naast het Nederlandse en het Arabische verhaal, ook het filmpje van Banaan met vragen van Mik en Melle. Bekijk het filmpje en beantwoord samen de vragen.
- Het jongetje krijgt een banaan om te eten. Bekijk eens op de markt of in de winkel wat voor fruit er nog meer te koop is. Weet je al veel namen? En, welk fruit vind jij het lekkerst om te eten?
- Blokken bouwen, winkeltjes spelen, het jongetje in het verhaal vindt het heerlijk om te spelen. Wat vind jij fijn om te doen? En met wie speel je dan het liefst?



Tips voor inloggen



*klik op het boek
om hem te lezen!*

