

Een tuinpad met hoorbaar aankomen,  
*herinneringen die je hoofd vullen,*  
gedachten die je kunt horen  
in de stilte.

*Een titel op de gevel*  
die uitroept dat je *samen* bent,  
de *basis* die mag wankelen  
dankzij het fundament  
dat gek genoeg dan ineens  
geen huisnummer meer kent,  
want *eerlijk*, transparant,  
vanuit glunderende *ogen*  
bleek het altijd een gevoel  
dat je kon *maken*  
*en niet kopen,*  
werd waar je op uitkeek er belicht  
in ramen die met zonlicht  
je historie in sporen  
vermengden met het uitzicht  
op *tradities* en wat was  
hoe er feest en hoogtijdag,  
slingers die bleven hangen  
en naar *dekentjes* verlangen.

Om de *kat* die spint  
en het *anker* dat je vindt  
in de houvast van wat je loslaten mag;  
*omdat de horizon er verandert*  
*met het wijzigen van je kompas.*

En dat mijn *heimwee* nooit ging  
om waar ik niet kon zijn,  
maar een gebrek  
aan thuiskomst bleek in mij.

En oh ja,  
dat het trouwens altijd  
slechts muren zijn  
zonder jou erbij.